

# Så fick Årebragden sitt namn

Obs! Språket i artikeln är 1920-tals journalist-svenska!



En internationell skidtävling utan motstycke anordnas i Åre den 9 februari.

En skidfärd utför Åreskutan är i sanning en bragd värdig våra duktiga vintersportsmän och en händelse av så pass sensationell art, att den torde väcka uppseende även långt utom Sveriges gränser. Tidigare har tävlats Åreskutan runt, nu gäller det en betydligt svårare och även riskablare uppgift, nämligen att *på kortaste tid löpa från Åreskutans topp ned till Åre*. Platsen för starten, Åreskutans spets, ligger på 1,419 meter och målet cirka 385 meter över havet. Avståndet mellan start och mål är nära *en halv svensk mil* eller, noga räknat 4½ km.

De tävlande får på vilket sätt som helst praktisera sig upp till Åreskutans topp där starten äger rum enligt på förhand genom lottning bestämd ordningsföljd. För att icke deltagarna skola kollidera eller komma i vägen för varandra under löpningen starta de med vissa minuters mellanrum. På långa sträckor av banan kommer hastigheten att bli svindlande, varför tävlingen ur åskådarsynpunkt torde bli enastående.

Till denna tävling, som i samband med Åre-veckan 5-9 februari avhålls den 9 februari klockan ett på middagen, gäller det nu att finna ett lämpligt och tävlingen värdigt namn --- ett namn, som även kan göra nytta i reklamsyfte. Det är inte utan, att flera förslag redan har ventilerats, utan att man dock lyckats träffa det rätta. "Åredöden" är ju ett expressivt namn, som dock klingar altför hemskt. "Ravinloppet" har också föreslagits, men man ville gärna ha något starkare. Namnvalet är inte lätt, som synes. Men — det finns lyckligtvis många klipska huvuden bland Vecko-Journalens läsarinor och läsare, och det är till dem vi nu vända oss. Fundera ut ett bra och klatschigt namn på tävlingen, helst ett namn, som verkar suggererande på inbillningen. Tänk på ett namn som skall lysa med mäktiga bokstäver landet runt, att det måste fånga folks intresse för tävlingen och samtidigt ange vad saken gäller.



Vecko-Journalens läsare inbjudas att utse ett namn åt denna tävling.

Låt oss utlysa en rask och givande pristävling om namnet på skidtävlingen från Åreskutans topp. Som pris uppställs fyra rättigheter att med fritt vivre vistas *en hel vecka* i Åre under själva tävlingarna. Dir. Marcus har lovat ta emot två prisvinnare på Grand Hotell och dir. Muerling två på Åregården.

Ovanstående text och bilder var införda i Vecko-Journalens Nr:2 den 11:e januari 1920. Tävlingen skulle gå den 9:de februari så man hade inte särskilt lång tid på sig för att hitta ett bra namn. Men man lyckades över förväntan.

I Vecko-Journalens Nr: 4 den 25 januari 1920 fanns nedanstående rubrik.



Man fick snabbt in över 800 svar och prisnämnden, som bestod av följande personer: Ingenjör C.O.Rahm, dir E. Åkerlund, dir. A. Muerling och Vecko-Journalens redaktör, fick bråda dagar.

Nedan följer några namnförslag.

Samtliga kombinationer med helvete- och död ha hänförts till den sensationelle gruppen, som i reklamavseende naturligtvis äger vissa förtjänster, men ha ansetts som mindre lämpliga, därför att de kunna tänkas suggerera fantasin i icke önskvärd riktning. Vad sägs till exempel om "Dödsdansen utför skutan", "Hellvetskittelns offer i Åre", "Inferno-loppet" och "Djävulsdöden" Man kan bli mörkrädd för mindre.

Men det fanns också mindre hemska förslag: "Vita skuggors flykt", "Flygande holländaren" "Nordmännens Fjällmästarlopp" etc. Själva farten har vidare inspirerat till flera goda namnförslag: "Stormloppet", "Stormfartsloppet", "Fjällstörtningen" och "Blixtloppet".

Men återvändom till prisnämndens namnurval. Efter företagen omröstning befanns, att de flesta rösterna tillfallit förslaget

*Årebragden*

Och de näst flesta

*Störtloppet från Åreskutans topp.*

Det förra namnet hade föreslagits av åtta personer, det senare av två. Prisnämnden beslöt att kombinera de båda förslagen med varandra så att tävlingen får följande namn:

*Årebragden.*

*Störtloppet från Åreskutans topp.*

Om man före 1920, tävlat från Skutans topp och ner via ravinen vet jag inte, men uppenbarligen var det den 9/2 1920 som tävlingen för första gången skulle köras med namnet Årebragden, men ibland går det inte riktigt som man tänkt sig.

I en artikel i Svenska Dagbladet daterat 9/2 1920 finns följande rader att läsa:

"Beklagligt nog har den med stort intresse motsedda tävlingen från Åreskutans topp – Årebragden -- måst uppskjutas. Efter tövädret är Åreskutans sidor som en isgata, varför ingen torde våga sig ut för dem. I stället är det möjligt att en uppvisning i backlöpning anordnas av normmännen i en provisorisk backe."

Ovanstående rader återfinns längst ner i en artikel som i huvudsak handlar om längdåkning. Utförsåkning var ingen stor sak i Åre vid den här tiden. 1920 var det längdåkning, bob och curling som skapade dom stora rubrikerna i våra rikstidningar.

Stefan Holmgren.

Källor: tidningsklipp ur Vecko-Journalen och Svenska Dagbladet.